



FÖLJEBREV TILL BOKEN *Har vi råd med ett civilt försvar?*

Varför denna skrift?

Sveriges säkerhetspolitiska situation har försämrats under senare år. Den främsta orsaken är ryska expansionssträvanden och en hotfull retorik mot angränsande stater. Kungl Krigsvetenskapsakademien har tidigt uppmärksammat denna utveckling och på olika sätt lyft fram behovet av att det svenska totalförsvaret avsevärt ökar sin förmåga att möta säkerhetspolitiska hot.

Mot denna bakgrund har akademien genomfört två större forskningsprojekt för att analysera och tydliggöra behovet av upprustning samt visa på möjliga lösningar. Projekten har fått rubrikerna *Krigsvetenskap i det 21:a århundradet (KV21)* samt *Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv (SES)*. KV21 handlade huvudsakligen om *vad* som skulle uppnås. SES har främst varit inriktat mot *hur* en upprustning bör gå till.

Denna skrift är resultatet av en studie som inriktats mot **finansieringen av det civila försvaret** och är ett delprojekt inom SES. Skriften har fått rubriken *Har vi råd med ett civilt försvar?* Svaret är naturligtvis ja, men frågan är hur det skall finansieras.

Syftet har varit att lyfta fram det civila försvarets viktiga roll inom totalförsvaret och det faktum att det militära försvaret inte kan klara en krigssituation utan ett väl fungerande civilt försvar.

I denna skrift, som fått formen av en antologi, har flera experter fått möjlighet att bidra med egna analyser och förslag. Flera bidrag visar att det civila försvaret idag uppvisar svagheter och problem. Hit hör en organisation som är svåröverskådlig och som har en icke ändamålsenlig ledningsstruktur. Hit hör också ofullkomligheter i planering och budgetprocess. Men den mest allvarliga svagheten, hävdar flera skribenter, är en betydande underfinansiering. Skribenterna har på olika sätt analyserat finansieringsbehoven samt lämnat förslag på hur en sådan framtida finansiering bör utformas. Förhoppningen är att skriften skall kunna utgöra en del av underlaget för politiskt beslutsfattande.

Flera skribenter har också framhållit det angelägna i att man på den politiska nivån snarast fattar beslut om hur det civila försvaret skall rustas upp. I skriften föreslås att regeringen lägger fram en proposition som bl.a. inrymmer *En strategi för uppbyggnaden av det civila försvaret*.

Bokens redaktörer – tillsammans med flera skribenter – anser att om regeringen fortsätter att visa senfärdighet i beslutsfattandet kommer denna uraktlåtenhet att på sikt utgöra ett säkerhetspolitiskt risktagande. I skriften har denna åsikt bl.a. fått följande lydelse.

Ett starkt totalförsvaret vinner inga val. Men ett svagt totalförsvaret kan innebära att vi förlorar rösträtten till vår framtid.

Det är mot denna bakgrund som denna skrift har tillkommit.

Marie Hafström

Projektledare för Delprojektet Civilt försvar inom SES