

# Replik till ledamoten Kristian Gerner

av Michael Zell

## Résumé

Professor Kristian Gerner has written an excellent resumé on the current Putin made Russian self-image. Among the many boisterous symbols, the Victory Day of May 9, representing the celebration of the victory over Nazi-Germany in 1945, stands out as its annual pinnacle. As in this article, it has in Western literature and media oftentimes been depicted rather unquestioned as a heroic superhuman achievement of the Russian Army, and the Russian Army alone. The truth of the matter, hereby humbly reminded of, is different. The correct rendering also contains a certain amount of historic irony, and thus well worth repeating. The Russian war effort during WWII would have been null and void had not President Franklin D. Eisenhower enacted the Lend-Lease Act. The U.S. supported Russia, as well as other allied countries like Great Britain, France and China, 1941–1945, for free, with an enormous supply of food, oil and material. This happens to be exactly the same situation as with the current conflict, some 80 years later, with the very same steadfast contributor to a similarly hard fighting country's war efforts for its continued independence.

JAG HAR MED stor behållning tagit del av artikeln ”Landet som icke är: Ryssland under Putin” författad av professor Kristian Gerner och införd i nr 4/2022 av *KKrVAHT*.

Där beskrivs den självbild som Ryssland bär på, och som därmed även bär upp bilden av Putin. I artikeln berättas om Segerdagen som den absolut viktigaste märkesdagen i Putins Ryssland, högtidlighållandet av Nazi-Tysklands kapitulation 1945. Efter vad som beskrivs, framhålls och hyllas händelsen som en heroisk insats av den ryska krigsmakten. Även om jag inte kan mäta mig med professor Gerners djupa kunskaper i ämnet, tillåter jag mig en reflektion över något som saknas i återgivandet av detta återkommande firande. Och det gäller inte bara i denna text utan förvånansvärt ofta när det ryska narrativet om det Stora fosterländska kriget repeteras av källor i väst, som dessutom speglar ett stort mått av ironi genom den

situation Ryssland nu befinner sig i genom det omfattande allierade stödet för Ukraina.

Den ryska krigsinsatsen under andra världskriget hade inte varit möjlig utan det omfattande stöd som USA under president Franklin D Roosevelt erbjöd i form av the Lend-Lease Act. Förnödenheter i form av mat, olja och krigsmaterial skeppades till Sovjetunionen, liksom till Storbritannien, Frankrike, Kina m fl allierade länder i en oerhörd och för krigets utgång helt avgörande omfattning under åren 1941–1945. Detta torde vara värt att erinra om, inte minst till den självgoode Putin, utan att för den sakens skull brista i respekt för de uppoffringar ryska soldater och sjömän tvingades till.

Författaren är ordförande i Svenska Skeppshypotekskassan, ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet och var dess ordförande 2014–2018.