

Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse för 2020

av Björn Anderson

DET GÅNGNA ÅRETS verksamhet skulle kunna sammanfattas med ett enda ord, Covid-19. Såväl enskilda människor som hela samhället har drabbats hårt av denna pandemi som svept över hela vår jord. Även Krigsvetenskapsakademien har drabbats. Dock ska sägas att, i jämförelse med de dryga 6 000 människor som dött i vårt land och alla de företag som har gått omkull, har vår akademi klarat sig ganska väl. Trots att akademien från början av mars i stort har avhållit sig från fysiska möten, har den med stöd av den digitala världen kunna genomföra nödvändiga möten, fortsatt med sitt forskningsprojekt SES (Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv), och framför allt under hösten haft ett antal föreläsningar online.

Sammankomster och symposier

Verksamhetsåret började planenligt förra året med akademisammansamlingen i december, som inleddes med inträdesanföranden av ledamöterna Ulrica Gradin och Johan Raeder. Gradin lyfte i sitt framförande den regionala nivåns betydelse vid kriser och höjd beredskap. Bland annat betonade hon den regionala nivåns närhet till den lokala nivån och hur viktigt det är att öva regelbundet och lära känna varandra. Raeders anförande

handlade om USA:s betydelse för Sveriges försvar. Sammanfattningsvis noterade han att Kina är prioriterat i den amerikanska försvarsplaneringen, att det finns en god vilja att komma till undsättning om något händer i Europa samt att frågan om fördelningen av försvarsbördan mellan USA och Europa kommer att växa framöver. Sammankomsten avslutades med att ledamöterna Michael Sahlin och Lars-Erik Lundin samtalade om säkerheten i Europa och de utmaningar som kommer söderifrån.

Årets vintersymposium i februari, med ett stort antal närvarande ledamöter, var väl genomfört och mycket uppskattat. Med SES-projektet som ram bjöds det på ett rikt smörgåsbord. Inspirerad av den välkända frågan i TV-programmet ”På spåret” slog dagens moderator Michael Sahlin an tonen med frågan: ”Vart är vi på väg?”. Tre olika teman behandlades under det fyra timmar långa mötet.

Det första temat handlade om vilka utmaningar som EU och övriga Europa nu kämpar med. Genom dessa guidades åhörarna av departementsrådet vid UD Julius Lindström och programchefen vid UI Björn Fägersten. Det rådde en stor enighet om att det behövs mer än någonsin ett starkt EU och ett fungerande trans-atlantiskt samarbete. Det stod emellertid lika klart att det är lättare att berätta hur vi vill att det ska se

ut än att förhålla sig till en verklighet som på avgörande punkter drar åt fel håll. Ett snabbt avtagande amerikanskt ledarskap, ett allt starkare och offensivare Kina, ett revisionistiskt Ryssland som utmanar den europeiska säkerhetsordningen och sist men inte minst ett av Brexit, migration och populism allt mer fragmenterat EU innebär att det önskvärda utmanas av en verklighet som ställer det mesta på ända.

Detta ledde in på symposiets andra tema, som innehöll en intressant dialog kring den snart färdiga SES-rapporten om EU:s utmaningar i sin sydliga riktning. Rapportens huvudförfattare, ledamöterna Sahlin och Lundin, presenterade med stöd av ett pedagogiskt dynamiskt bildspel huvudstrukturen i den snart färdiga rapporten. Med olika exempel illustrerades hur syddimensionen på ett grundläggande sätt påverkar EU:s framtid, liksom hur alla EU-stater starkt berörs av den väldiga turbulens och dramatik som präglar utvecklingen, såväl i söder (Afrika) som sydöst (Mellanöstern). Det handlar dels om en lång rad svåra konflikter med starka stormaktskopplingar, vilka alla nu mycket direkt påverkar Europas säkerhet och som ställer allt större krav på effektiv europeiskt agerande, dels om för Europas säkerhet och ekonomi helt avgörande flödes-säkerhetsfrågor.

Det avslutande passet handlade om europeisk försvarsindustri. Daniel Johansson från FMV:s nyligen tillskapade enhet för att hantera Sveriges deltagande i den Europeiska Försvarsfonden (EDF), inledde med en historisk tillbakablick över de komplicerade, men rätt resultatlösa europeiska strävanden att stärka försvarsmaterielsamarbetet som skett alltsedan ESDP sjösattes för tjugo år sedan. Han betonade att starka nationella intressekonflikter genom åren har gjort det svårt eller omöjligt att omsätta politiska samlingsambitioner i praktisk handling.

Ledamoten Katarina Engberg, med mångårig erfarenhet av de politiska dimensionerna av europeiskt försvarsmaterielsamarbete från såväl EU-representationen i Bryssel som försvarsdepartementet, kompletterade med en aktuell bild från Bryssel, med fokus just på kommissionens nya roll. En försiktig tolkning av hennes budskap blev att vägen framåt mot en mer europeisk försvarsindustri ter sig rakare än tidigare, men att många av de gamla hindren ändå finns kvar under ytan.

Fredrik Hassel från SOFF gav därefter en desto tydligare bild av hur situationen ter sig för försvarsindustrin. Den nya europeiska försvarsfonden ansåg han, som den nu antas utformas, inte vara särskilt väl anpassad för ett land som Sverige, vars industri har starka kopplingar till länder utanför EU. För Saab som satsat mycket på samarbete med USA och Storbritannien innebär utvecklingen stora utmaningar. Sveriges och Saabs dilemma illustrerades med en bild av ett Sverige som försöker klamra sig fast vid både Europa och USA med den talande överskriften ”Spagat eller brobyggare?” Han avslutade med att utifrån sina tidigare erfarenheter från helt andra områden (Strålskyddsinstitutet) förutskicka att medlemsländerna framöver kan förvänta sig ett successivt växande tryck från kommissionen, vilken med hjälp av successiva domstolsutslag kommer att försöka begränsa de enskilda medlemsländernas möjligheter att undandra sig den öppna marknaden (med hänvisning till väsentliga säkerhetsintressen). Det är menade Hassel, viktigt att Sverige nu förstår implikationerna av den stärkta kommissionsroll inom försvarsindustriområdet som skapas i och med reformen.

Efter vintersymposiet har alla sammankomster ställts in mot bakgrund av de restriktioner Folkhälsomyndigheten utfärdat. Ett antal inträdesanföranden har dock kunnat genomföras online, då i samband med projektet SES föreläsningar. Den kallade le-

damoten Bruce Acker höll ett anförande om US Space Forces och vad som var orsaken till att den enheten bröts ut ur det amerikanska flygvapnet. Ledamoten Kristina Bergendal tog upp frågan om behovet av samordning när svenska förband och organisationer verkar utomlands, utifrån sina erfarenheter från tjänstgöring i Mali. Om USA och dess relation till Europa från 1980-talet till idag var temat för ledamoten Anna Wieslander. Inte förvånande pekade hon på den osäkerhet som råder idag efter fyra år med president Trump vid rodret i USA.

Ledamoten Fredrik Ståhlberg tog i sitt inträdesanförande avstamp i rysk A2/AD-förmåga som ett sätt att diskutera genomförandet av gemensamma operationer. Den vinkel som valts var hur vi på bästa sätt förbereder officeren för att kunna genomföra en ”kognitiv offensiv”, och att förbereda denne för flexibelt och dynamiskt beslutsfattande för att kunna lösa problem men även reflektera och utveckla vårt eget handlande. Ståhlberg argumenterade att ett sådant förhållningssätt är avgörande för att möjliggöra att officeren styr planeringsprocessen och utvecklar doktrinen, inte tvärt om. Han anförde ett antal olika vägar framåt som kvalitetsmärkning och kravställning för att säkerställa tillgänglig robusthet i tjänster. På samma tema höll Lars Burström sitt införande om ”Säker eller billig elektronisk kommunikation för Sveriges säkerhet”. Alla viktiga samhällsaktörer, inte bara sådana inom totalförsvaret, är beroende av robustheten i sina kommunikationer. Burström gick igenom den utveckling som skett från det att Televerket var den enda leverantören och i sin monopolställning hade större utrymme att bygga en mer robust tjänst till dagsläget med 640 olika operatörer som alla verkar på en konkurrensutsatt marknad där vinsten ofta kommer på bekostnad av något annat. Ett antal olika vägar framåt som kvalitets-

säkring av tjänster samt kravställning på aktörer gicks igenom som sätt att fortsätta skapa tillgängliga kommunikationer men med en robusthet för att klara påfrestningar.

De beslut som skulle ha fattats under de akademisammankomster som ställts in har istället skett per capsulam. Genom att ledamöterna fått lägga sin röst via brev har beslut under maj kunnat fattats om nya ledamöter, styresmän, skattmästare, ledamot i granskningsutskottet samt årsredovisningar för akademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse. Med samma metod fattades under oktober beslut om revisorer, ledamotsavgift, verksamhet och budget för 2021 samt utdelning av stora belöningsmedaljen i guld.

Projektet SES

Projektet SES, som stöds genom ett välvilligt bidrag av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, har i år kunnat genomföra sin verksamhet, trots de restriktioner som rått på grund av pandemin. SES har till uppgift att lägga stort fokus på den europeiska utvecklingens betydelse för, och konkreta inverkan på, våra nationella försvarsresurser samt hur vi kan bidra till europeisk säkerhet. Att våra resurser främst ska fokusera på det totala försvaret av Sverige innebär inte att vi kan bortse från det intima beroende som finns till andra stater och aktörer som USA, de nordiska länderna, EU och Nato. Vi klarar oss inte själva, inte nu, inte i framtiden och heller inte sedan lång tid tillbaka.

Syftet med projektet SES är att bidra med en oberoende analys som kan vara till hjälp för beslutsfattare men också till att sprida kunskap till en vidare allmänhet om säkerhetspolitiska frågor. Inriktningen har varit och är att sätta allt i ett vidare säkerhetspolitiskt perspektiv. Detta omfattar en bred analys av omvärlden och hur detta påverkar Sverige men främst hur vi bör agera med de

medel som står till förfogande. Ett särskilt fokus har därför också varit att analysera vår nationella säkerhetsstrategi och i vilken mån den bör utvecklas och implementeras. Här har analyser påbörjats rörande svensk och europeisk förmåga till krishanteringsledning i ljuset av pågående pandemi.

Projektet är uppdelat i ett antal delprojekt, vilka är Säkerhetspolitik, Krigs- och operationskont, Markstrid, Sjöstrid, Luftstrid (inklusive rymden), Civilt försvar, Försvarsindustri och Cyber. Det har varit och är en strävan från akademiens ledning att söka arbetsformer som engagerar alla akademiens sex avdelningar och nyttja dessas sammantagna kompetenser. Detta har uppfyllts under året, trots de begränsningar som funnits. Några studieresor, inom och utanför landet, har inte kunnat genomföras. Ej heller har utländska gästföreläsare kunnat bjudas in för fördjupningar inom de olika delprojekten. I stället har de som arbetat inom projektet i huvudsak varit hänvisade till det digitala nätet.

Efterhand resultat från SES delprojekt tagits fram har de kontinuerligt publicerats, antingen i form av separata skrifter eller diskuterats vid sammankomster och seminarier. Så har också skett under året 2020. Projektet struktur, projektplan m m samt successiva leveranser återfinns på akademiens hemsida.

De resultat som åstadkommit under året är följande:

Inom delprojektet Säkerhetspolitik har ett 20-tal podcasts i skilda ämnen sänts och ett stort antal skriftliga bidrag publicerats i bland annat *Handlingar och Tidskrift* och *Vårt försvar*. Tre rapporter har publicerats i särskild ordning. Den senaste, *Engulfed in flames Security of Europe – The Southern dimension*, behandlar Europa och den säkerhetspolitiska syddimensionen.

Inom delprojektet Operationskonst har bland annat ett seminarium om modern

krigföring och hybridkrigföring genomförts och de operativa ramvillkoren för stridskrafterna utnyttjande tagits fram.

Delprojektet Markstrid har i sitt arbete kraftsamlat till att beskriva hur markstridsförmåga kan åstadkommas och kommer i sin kommande delrapport beskriva åtgärder inom områdena doktrin/metod, organisation, träning, materielutveckling, ledning, personalförsörjning samt faciliteter/logistikförsörjning.

Inom delprojektet Sjöstrid har boken *Vår marin för ett tryggt Sverige och ett starkt Europa – Marin strategi 2030* publicerats i tryckt och digital form. Av rapporten framgår att den svenska marinen är för liten för vår långa kust. Sverige har inte haft så få användbara stridsfartyg sedan 1800-talet. Detta faktum skulle medföra svåra avvägningsproblem för regeringen och överbefälhavaren i kris eller krig. I rapporten granskas de strategiska och operativa fördelar som en rimligt förstärkt marin skulle tillföra Sveriges försvar och Europas maritima säkerhet fram emot 2030.

I delprojektet Luftstrid/Rymden har seminarier om kärnvapenstrategier och rymdens ökade militära betydelse genomförts. Det senare har publicerats i rapporten *Rymden bör utnyttjas mer för svenskt totalförsvar*.

Inom delprojektet Civilt försvar har arbetet skett inom fyra underprojekt; värderingsförändringar på europainivå, en nationell säkerhetsstrategi, finansiering av civilt försvar samt beslutsfattande under svåra förhållande. Delprojektet har varit ansvarigt för utarbetande av underlag för akademiens svar på två remisser, dels ett rörande hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför allvarliga händelser i fred och under höjd beredskap, dels ett rörande inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar.

Inom delprojektet Försvarsindustri har ett förslag utarbetats till vad en ny materieförsörjningsstrategi bör omfatta.

Inom delprojektet Cyber arbetas det med en rapport som pekar på att användningen av maktmedel inom cyberdomänen utmanar vår defensiva strategi. Frågan ställs bland annat om när och hur Sverige kan bedriva offensiva operationer för att främja svensk säkerhet i ett bredare perspektiv?

Under hösten har ett antal föreläsningar genomförts online. I september höll ledamoten Carolina Vendil Pallin en föreläsning om Putins Ryssland hösten 2020. I diskussionen efteråt uppehöll man sig kring de osäkerheter som råder mot bakgrund av den svaga ryska ekonomin och hur landet har drabbats av pandemin, oroligheterna i Belarus och mordförsöket på den ryske oppositionspolitikern Navalnyj. I oktober genomfördes två föreläsningar online, va-

rav ett om rymden med ledamoten Mats Helgesson och tidigare astronauten, professor Christer Fuglesang. Deras huvudbudskap var att rymden och rymdfrågor borde utgöra en del av det svenska totalförsvaret, vilket nu inte är fallet. Den andra, under ledning av ledamoten Johan Wiktorin, redovisade uppgiften, planen och arbetsläget för delprojektet Cyber. En internationell utblick gjordes för att beskriva doktrinärt tänkande i omvärlden och hur den internationella och nationella rätten tar sin form. Utvalda delar av resultaten från årets forskning inom SES har delgetts regeringskansliet, försvarsberedningen, berörda myndigheter och utvalda statliga och privata aktörer.

Under 2021 är avsikten att projektet ska sammanföra respektive delprojekts slutsatser i en övergripande slutrapport med en syntes som beräknas kunna presenteras i slutet av året.

Akademiens ledning



Bild 1: Styresmännen och ständige sekreteraren i Norra pelarsalen på Karlberg vid akademiens 224:e högtidssammankomst (foto: Karina Ljungdahl).

Under året har ledamoten Sverker Göranson omvalts som styresman samt ledamoten Björn von Sydow valts till andre styresman efter ledamoten Jörgen Ericsson. Ledamoten Sven Christer Nilsson har omvalts som skattmästare. Alla till samma tidpunkt, maj 2022. Vidare har Bengt Sundelius omvalts i

granskningsutskottet som ledamot med hög vetenskaplig kompetens till 2023.

Till ny ledamotsrevisor efter ledamoten Thomas Engevall har ledamoten Johan René valts och som dennes ersättare, ledamoten Stefan Ryding-Berg.

Akademiens presidium

Styresman	General Sverker Göranson
Andre styresman	Docent Björn von Sydow
Ständig sekreterare	Generalmajor Björn Anderson
Skattmästare	Direktör Sven Christer Nilsson
Ordförande avd I	Överste Jan Mörtberg
Ordförande avd II	Kommendör Bengt Lundgren
Ordförande avd III	Överstelöjtnant Göran Pettersson
Ordförande avd IV	Överste Jan-Erik Lövgren
Ordförande avd V	F d generaldirektör Marie Hafström
Ordförande avd VI	Ambassadör Michael Sahlin

Högtidsdagen



Bild 2: Ledamoten Marie Hafström välkomnar tittarna till årets högtidssammankomst. (foto: Karina Ljungdahl).



Bild 3: ÖB välkomnas i övre foajén av andre styresmannen (foto: Karina Ljungdahl).

Den 12 november sändes online över akademiens hemsida den 224:e högtidssammankomsten från Karlbergs slott. Mot bakgrund av pandemin och rådande restriktioner hade den spelats in i förväg. Sammankomsten var traditionellt upplagd, dock utan inbjudna ledamöter och gäster och utan efterföljande högtidsmiddag. I programmet medverkade styresmännen, ständige sekreteraren, de som under året belönats av akademien, nya ledamöter samt anhöriga till avlidna ledamöter. Försvarsminister Peter Hultqvist framförde före sammankomstens öppnande en hälsning till akademien och överbefälhavaren, general Micael Bydén höll högtidstalet. Andre styresmannens minnestal över avlidna ledamöter hölls i slottskapellet. Konferencier under sändningen var ledamoten Marie Hafström.

Försvarsministern uppehöll sig i sin hälsning till det säkerhetspolitiska läget och försvarspropositionen inför kommande försvarsbeslut. Han betonade allvaret i nuvarande läge, bland annat mot bakgrund av Rysslands aggressiva hållning, och pekade på den historiska upprustning som kommande försvarsbeslut kommer att innebära. Han avslutade med att harangera akademien genom att säga, citat; ”Akademien är en del utav sfären kring svenskt försvar och svensk analys. Det ni tillför med ert arbete, det har en bra och viktig betydelse. Ni bidrar till opinionsbildning och ni bidrar på det sättet också till ökad försvarsförmåga och blir en seriös aktör som påverkar det svenska försvarets utformning för framtiden”.

I övrigt tog nya ledamöter sitt inträde i akademien och belöningar delades ut (se nedan).

Mellan de olika programpunkterna framförde Arméns musikkår under ledning av dirigenten Emil Björklund de traditionella marscherna och hedersvakt ur Livgardet bildade häck när de medverkande anlände till Karlberg.

Publicering

Akademiens *Handlingar och Tidskrift* har under året utgetts med fyra nummer. Innehållet speglar akademiens discipliner liksom att ett antal artiklar avhandlat studieresultat inom ramen för SES-projektet. Akademi-seringen av officersutbildningen har gett ett positivt resultat avseende inflödet av texter från såväl Officersprogrammet som det Högre Officersprogrammet. En ambition för kommande år är att försöka uppamma ett ökat intresse bland civila studerande vid Försvarshögskolan liksom akademiker i övrigt samt personer verksamma vid bevakningsmyndigheterna i syfte att få en bredare belysning av totalförsvarets civila delar.

Hemsidan har utvecklats och blivit mer lättöverskådlig för användaren, där tendensen är fler besökare vilket gör akademien mera känd. Debattbloggen täcker akademiens discipliner och lockar ett ökande antal skribenter som är icke ledamöter. Hemsidan har en viktig funktion då det gäller att marknadsföra akademien och dess verksamhet.

Bokförsäljningen har under året nått nya höjder och varit en god inkomstkälla för akademien. I huvudsak är det ständige sekreterarens och redaktörens dramatisering i två böcker av fakta och scenarier i KV21:s slutrapport *Ett trovärdigt totalförsvär* som bidragit till detta.

Ledamöterna

Under 2020 har fem svenskar valts in och tre utländska medborgare kallats som ledamöter av akademien.



Bild 4: Fanfar i Norra pelarsalen efter att nya ledamöter gjort sitt inträde i akademien (foto: Karina Ljungdahl).

Johan Pekkari är brigadgeneral och ställföreträdande chef för Inriktningsavdelningen vid Ledningsstabens på Högkvarteret. Han har tidigare varit chef för Uppföljning- och analyssektionen vid samma stab samt chef för Artilleriregementet i Boden. Han är utbildad vid Royal College of Defence Studies i London samt har en kandidatexamen i militärteknik och en ekonomie kandidatexamen med inriktning företagsekonomi. Hans förmåga att strukturera sig an och analysera problem blir en tillgång för akademien.

Jon Wikingsson är kommandör och chef för fjärde sjöstridsflottiljen på Berga i Haninge kommun. Han har tidigare varit chef för den operativa avdelningen i Insatsstabens på Högkvarteret samt fartygschef för HMS *Stockholm* under operation ATALANTA i Adenviken. Han har en magisterexamen i krigsvetenskap med militärteknisk inriktning. Han är mycket aktiv i svensk säkerhets- och försvarspolitik, inte minst inom



Bild 6: Ledamoten Ann-Sofie Dahl under mottagningen i Södra pelarsalen (foto: Karina Ljungdahl).

Kungliga Örlogsmannasällskapet vilket han är ledamot av.

Lovisa Strömmer är överläkare i kirurgi vid St. Görans sjukhus i Stockholm. Hon har varit ordförande i Svensk Förening för Akutkirurgi och Traumatologi. Hon blev docent i kirurgi vid Karolinska institutet 2009 och har tidigare tjänstgjort som överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Med sin breda kunskap inom ämnesområdet blir hon

en viktig tillgång för akademien i analys av frågor rörande beredskap inom sjukvården.

Patrik Oksanen är senior fellow vid tanke-smedjan Frivärld, frilansjournalist som medverkar i bland annat *Svenska Dagbladet* och *Hufvudstadsbladet* i Helsingfors, författare och debattör. Han var tidigare politisk redaktör på *Hudiksvalls tidning* och gjorde Podd72 om säkerhetspolitik, försvar och informationskrig. Han har utbildats till journalist



Bild 5: Ledamoten Patrik Oksanen välkomnas i övre foajén på Karlberg av styresmännen (foto: Karina Ljungdahl).

vid Mitthögskolan i Sundsvall och utsågs till årets journalist i *Dagens Media*:s lokala mediehustävling 2018.

Ann-Sofie Dahl är docent i internationell politik och Nonresident Senior Fellow vid Brent Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council (US). Hon är medgrundare av CEPOS (Center for Politiske Studier) i Köpenhamn samt Svenska Atlantkommittén. Hon har tidigare varit verksam vid bl a Center for Militære Studier (Köpenhamn), CSIS och Georgetown University (Washington, D.C) samt gästforskare vid bl a Princeton University och NATO Defense College (Rom). Hon har ett omfattande internationellt kontaktnät och har publicerat flera betydande böcker och skrifter.

Ian Anthony är programdirektör för European Security vid SIPRI i Stockholm. Han är Ph.D i War Studies från University of London. Från millennieskiftet kom han att framstå som en av de ledande i Europa och världen inom forskning rörande kärnvapen och rustningskontroll. Under hans tid som tillförordnad chef för institutet uppnådde SIPRI en ranking som en av världens främsta Think tanks på det säkerhetspolitiska området. Han blir en tillgång för akademien med sitt breda internationella nätverk.

Michael Palmer är universitetsadjunkt i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stock-

holm. Tidigare var han brittisk Wing Commander och har haft ett flertal operativa befattningar inom ledning av flygstriidskrafter, inkluderande skarpa uppdrag på Balkan och i Irak. Han har haft en stabsbefattning vid SHAPE, Current operations Strategic Direction Centre. Han har varit Naval Flight Officer vid US Navy och försvarsattaché för Storbritannien i Stockholm. Han har en Master of Philosophy vid Cambridge University. Med honom får akademien en kompetens inom Natos ledning av flygstriidskrafter.

Lars Lervik är generalmajor och arméchef i Norge. Innan dess var han chef för brigad Nord. Han har vidare tjänstgjort i Afghanistan, senast som Commander for NORPAT/ISAF. Han har också tjänstgjort i norska Försvarsdepartementet vid avdelningen för Säkerhetspolitik och Operationer. Han har en Master of Arts in Defence studies från Kings College i London och en Master i Strategic Studies från US Army War College. Med hans bakgrund som arméofficer och erfarenhet av internationell tjänstgöring tillför han akademien värdefull kompetens i studier rörande markstridsfunktionen.

Sedan förra årets högtidssammankomst har sjuutton ledamöter avlidit.

I samband med årets högtidssammankomst bestod akademien av 394 ledamöter fördelade enligt följande:

AVDELNING	I	II	III	IV	V	VI	S:A
Kallade ledamöter	5	1	7	3	3	17	36
Valda ledamöter	68	39	45	71	81	54	358
Summa	73	40	52	74	84	71	394
Varav Hedersledamöter	1	2	1	0	2	0	6
Valda ledamöter födda 1951 och senare	32	21	23	32	29	22	159



Bild 7: Ledamoten Lars Wedin i samtal med anhöriga i Södra pelarsalen. Runt halsen bär han stora belöningsmedaljen i guld (foto: Karina Ljungdahl).



Bild 8: De belönade från vänster; Kjell Engelbrekt, Lars Wedin och Jörgen Ericsson (foto: Karina Ljungdahl).

Avlidna ledamöter

Generalmajor Rolf Wigur	avd I
Generalmajor Helge Gard	avd I
Överste 1gr Torbjörn Tillman	avd I
Generallöjtnant Folke Rehnström	avd I
Generallöjtnant Carl Björemán	avd I
Kommendörkapten Kenneth Lindmark	avd II
Kommendör 1gr Bertil Daggfeldt	avd II
Konteramiral Torsten Lindh	avd II
Överste 1 gr Sven Sjölander	avd III
Teknisk direktör Ingemar Carlsson	avd IV
Direktör Johan Lehander	avd IV
Överste 1 gr Sture Ärleback	avd IV
Professor Bo Rybeck	avd V
Professor Inge Jonsson	avd V
Docent Charles Strömbad	avd V
Byråchef Kurt Johansson	avd V
Professor Sir Michael Howard	avd VI

Belöningar

Kommendör *Lars Wedin*, ledamot i avdelning II, har tilldelats akademiens stora belöningsmedalj i guld, 15.storleken.

Han har engagerat och under lång tid bidragit till akademien genom flera skrifter och större arbeten, senast med en strategisk encyklopedi – *From Sun Tzu to Hyperwar – A Strategic Encyclopaedia*. Därutöver har han på ett förtjänstfullt sätt förmedlat och utvecklat ett franskt perspektiv på säkerhets- och försvarsfrågor till och inom akademien.

Konteramiral *Jörgen Ericsson*, ledamot i avdelning II, har tilldelats akademiens belöningsmedalj i guld, 8.storleken.

Han har sedan 2017 innehaft ämbetet som akademiens andre styresman och har på ett förtjänstfullt skött sina uppgifter i presidiet samt lett granskningsutskottet i dess arbete med att utse pristagare, dem som ska belönas och mottagare av bidrag från Lars och Astrid Albergers stiftelse.

Professor *Kjell Engelbrekt* har belönats med 10 000 kronor för bästa artikel i *Handlingar och Tidskrift* 2019, med artikeln ”Kärnvapen i en alltmer multipolär värld. Forskningsöversikt och jämförande analys av amerikanska, brittiska franska och ryska doktriner”.

Kjell Engelbrekt är professor vid Försvarshögskolan, gästprofessor vid Stockholms universitet, affilierad till Chicago Council on Global Affairs samt ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien. Hans senaste bok, *High Table Diplomacy: The Reshaping of International Security Institutions*, är utgiven av Georgetown University Press.

Författaren är generalmajor och akademiens ständige sekreterare.